

---

## Thay's brief aan afstammelingen van de *Root Temple*

---

Originele Engelse versie:

[Thay's letter to Root Temple Descendants, October 2018 | Plum Village](#)

Zen Master Thich Nhât Hanh  
Plum Village Practice Centre  
Village des Pruniers  
Le Pey  
24240 Thenac, FRANCE

26 oktober 2018

Meest Gerespecteerde vereerde Ouderen en afstammelingen van de Tu Hieu Tempel,

Het is met grote vreugde dat ik vandaag kan terugkeren naar Vietnam, op tijd voor de jaarlijkse Ceremonie van Eerbetuinging aan de Stupa van de Voorouderlijke Leraren in onze *Root Temple*. Hoewel ik reeds vele jaren in het buitenland leef, keert mijn hart telkens als de herfst komt terug naar de voorouderlijke leraren van de Tu Hieu Tempel. Vorig jaar keerde ik terug om de Stupa van de voorouderlijke leraren te bezoeken en dit jaar kom ik opnieuw om hen mijn eer te betuigen. Ik wil deze gelegenheid graag aangrijpen om u, zeer vereerde eerwaarden, uit te nodigen om naar de *Root Temple* te komen, zodat we elkaar onze aanwezigheid kunnen aanbieden en opnieuw verbinding kunnen maken in de warme geest van broederschap en zusterschap. De vreugde, de vrede en het geluk van het samenzijn in harmonie is het kostbaarste geschenk dat we dit jaar aan de voorouderlijke leraren van de *Root Temple* kunnen aanbieden op hun herdenkingsdag dit jaar.

Sinds ik meer dan zeventig jaar geleden, het Bao Quoc Instituut voor Boeddhistische Studies heb verlaten, heb ik mijn leven gewijd aan de realisatie van de visie die de voorouderlijke leraren aan mij hebben toevertrouwd, zoals vastgelegd in de transmissie gatha die ik van mijn Leraar heb ontvangen.

*In de Ene richting gaan van het omarmen van de liefdevolle vitaliteit van de lente,  
is het pad van helden bewandelen.*

*Op deze manier handelen betekent niet gevangen zitten in ideeën of noties,  
en ook niet partij kiezen in een conflict,*

*Het licht van mindfulness verlicht onze ware aard,  
en in zowel Oost als West wordt de prachtige Dharma gerealiseerd.*

De boeddhistische geleerde professor John Powers identificeert in zijn recente boek *De Boeddhistische Wereld* (Routledge, 2015), dertien boeddhistische leraren die hebben bijgedragen aan de evolutie en groei van het boeddhisme in de afgelopen 2.500 jaar. De Boeddha wordt als eerste daarvan genoemd en Thich Nhat Hanh als tiende, gevolgd door vele gerenommeerde leraren van onze tijd waaronder Meester Yinshun (11), Zijne Heiligheid de Dalai Lama (12), en Buddhadasa Bhikkhu (13). Dit is niet alleen een eer voor mij als individu maar voor onze *Root Temple* en voor het Vietnamese boeddhisme in zijn geheel.

Het is een eer voor ons allemaal om de taak die onze voorouderlijke leraren ons hebben toevertrouwd, althans gedeeltelijk, te hebben kunnen vervullen. De rivier van de Dharma Nectar van de *Root Temple* en het Vietnamese boeddhisme heeft nu alle hoeken van de wereld bereikt en helpt het lijden in zowel het Oosten als het Westen te verlichten. De cirkel is rond en ik besef dat het nu tijd is om terug te keren naar de *Root Temple*. Het is al vele jaren mijn diepe wens om er naar terug te keren en te leven waar mijn voorouderlijke leraren woonden en daar een sterke basis op te bouwen voor studie, vorming en beoefening.

Daarom heb ik besloten terug te keren naar Vietnam om op het land van mijn voorouderlijke leraren te gaan wonen, om mijn aanwezigheid aan te bieden aan mijn monastieke broeders en afstammelingen van de *Root Temple* tot de dag dat dit lichaam uiteenvalt. We hebben nu talloze afstammelingen van de *Root Temple* over de hele wereld. Uit liefde en medeleven met alle toekomstige generaties van internationale boeddhistische beoefenaars van onze lijn, wil ik mijn dagen in het huis van mijn spirituele voorouders beëindigen, zodat alle nakomelingen van de *Root Temple* een toevluchtsoord hebben om naar terug te keren.

Na de landing in Vietnam vanuit Thailand, rust ik nu uit in Da Nang en ga ik binnenkort terug naar de *Root Temple*. Ik hoop van harte dat al mijn monastieke broeders en zusters, afstammelingen van de *Root Temple*, zich daar op zaterdag 3 november om 10.00 uur bij mij kunnen voegen voor een vreugdevol samenzijn.

Moge je kracht en vrede hebben in lichaam en geest, en moge je levensweg als afstammeling van de Boeddha altijd succesvol zijn.

Hoogachtend,

 

Thay Nhat Hanh

Hoofd van de Tu Hieu Lijn en Abt van de Tu Hieu *Root Temple*.